

Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας

Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, στο Γ1 τμήμα του σχολείου μας, πραγματοποιήθηκε αφιέρωμα στην Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας. Η 9^η Φεβρουαρίου, ημέρα μνήμης θανάτου του εθνικού μας ποιητή Διονύσιου Σολωμού, έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας, μιας γλώσσας που αποτελεί τη βάση για τις περισσότερες γλώσσες του κόσμου, παρόλο που είναι δύσκολη και μιλιέται από λίγους. Ωστόσο ο πλούτος της, τα νοήματα που δύναται να εκφράσει και η πολιτιστική κληρονομιά που κουβαλάει, την τοποθετούν επάξια σε εξέχουσα θέση.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες εντόπισαν λέξεις ελληνικές ή ελληνικής προέλευσης σε ξενόγλωσσα κείμενα, «μετέφρασαν» το κείμενο του Ξ. Ζολώτα, προβληματίστηκαν με λέξεις (όπως η λέξη «φιλότιμο») που δύσκολα μεταφράζονται, παρακολούθησαν εποπτικό υλικό και διατύπωσαν τους προβληματισμούς τους για την ελληνική γλώσσα.

Ακολουθεί ένα μικρό απόσπασμα από την ομιλία του Ξ. Ζολώτα, στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, στις 26/9/1957.

“Kyrie, I eulogize the archons of the Panethnic Numismatic Thesaurus and the Ecumenical Trapeza for the orthodoxy of their axioms, methods and policies, although there is an episode of cacophony of the Trapeza with Hellas. With enthusiasm we dialogue and synagonize at the synods of our didymous Organizations in which polymorphous economic ideas and dogmas are analyzed and synthesized. Our critical problems such as the numismatic plethora generate some agony and melancholy.”